

Bert Sitters visited York and joined one of our sightseeing tours last year.

Thanks to him for getting this published. Copyright is reserved to him and the newspaper



York en East Yorkshire

Foto links: De straten van York met op de achtergrond de prachtige, gotische kathedraal.
Foto boven: Fietsen met Scoot door fietsstad York.

foto's Bert Sitters

Het voordeel van varen in de nacht is dat je 's ochtends meteen op de fiets kunt stappen. Direct na het verlaten van het haven terrein komen we op fietsroute 66, die ons om het drukke deel van Hull heen naar het gemoedelijke stadje Beverley brengt. Dit is echt Engeland, ervaren we als we door de stadspoort in een verzameling van middeleeuwse en Victoriaanse huisjes terecht komen. Het dromerige stadje was ooit een van de tien grootste steden van Engeland. Duidelijke herinnering aan die glorie tijd is de gotische kloosterkerk, die geldt als de grootste parochiekerk in Engeland.

East Yorkshire is niet vlak, maar de heuveltjes stellen weinig voor. Groot voordeel is dat hier de hoge heggen langs de smalle wegen, zoals elders in Engeland, ontbreken, waardoor we naar alle kanten uitzicht hebben. Nergens lijkt het gras zo groen en de gazons zo keurig gemaaid als in Engeland. Er horen hier ook landhuizen met uitgestrekte tuinen. Prachtig voorbeeld is Burton Agnes uit de zestiende eeuw, met als een van de pronk-

Het Verenigd Koninkrijk stond nooit bekend als fietsland. Maar er komen nu meer bewegwijzerde fietsroutes van het National Cycle Network. Bert Sitters nam de boot naar Hull voor een fietsrondeje.

stukken de wilde bloementuin. We overnachten in Roseberry House, een gemoedelijk onderkomen in Bridlington, volgens ons de leukste badplaats van Engeland. We krijgen er een uitgebreid Brits ontbijt waarop het uitstekend fietsen is naar de Bampton Cliffs, met een uniek uitzicht over de Noordzee. Het geruis van de uiteenspatende golven wordt overstemd door het gekwetter van meer dan 200.000 vogels die zich tegen de witte wand onder ons hebben genesteld.

Heuveltje op, heuveltje af en over smalle weggetjes passeren we tal van ingeslapen of zelfs helemaal verlaten dorpjes. In de zestiende eeuw heeft de landheer alle bewoners van Wharram Percy verjaagd. Om ruimte te maken voor schapen.

Opmerkelijk is het contrast als we het bruisende York binnenfietsen. De straten met oude huizen worden bevolkt door groepjes jongeren. York is een echte fietsstad, legt Cai van Scoot Cycling Holidays ons uit tijdens een rondrit door de stad. Het is vooral sfeervol fietsen langs de oevers van de rivier de Ouse. Pakhuizen zijn nu

centra van kunst en muziek. En overal zijn er terrassen. Een sfeervolle pub of een leuke eetgelegenheden vinden, is geen enkel probleem. Wij eten een hapje in de Blue Bicycle. Ooit was dit een huis van lichte zeden. De eigenaresse was zeer geliefd onder de mannen, haar blauwe fiets tegen de gevel toonde aan dat zij aanwezig was. Ons rondje door East Yorkshire sluiten we af met een fietsuitstapje naar Beningbrough hall and gardens. Op dit landgoed is het goed toeven in de tuinen met doorganggetjes naar doolhofjes en weelderige borders. Dat wordt lang nagenieten als we via route 66 terugkeren naar de ferry in Hull.

Reageren?
redactie.reizen@wegener.nl

Fietsroutes in Engeland zijn bewegwijzerd door National Cycle Network: www.nationalcyclenetwork.org.uk
Een kaart van de Yorkshire Wolds Cycle Route (de gevolgde route) is te koop bij: www.fietsvakantiewinkel.nl
De nachtferry naar Hull vertrekt uit Rotterdam-Europoort. Fietsen kunnen na reservering mee. www.poferries.nl
In de treinen van Northern Rail is ruimte voor twee fietsen: www.northernrail.org
Voor georganiseerde tochten en verhuur van fietsen: www.scoot-cyclingholidays.co.uk
Verkeersbureau van het Verenigd Koninkrijk: www.visitbritain.com/nl/NL/

